



*De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Dankbaar om haar mooie leven, en voor alles dat
zij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van

Monique Bové



Ivo Hereijgers

Zij werd geboren te Kalmthout op 1 mei 1955 en is
aldaar thuis, omringd door haar geliefden, rustig ingeslapen
op 30 mei 2026.

We zullen in intieme familiekring afscheid nemen
van Monique, ons ma, oma.

Nadien zullen we Monique teruggeven aan de natuur
op de begraafplaats van Nieuwmoer.

Rouwadres: Familie Bové - Hereijgers
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Online condoleren: www.begraffenissenhensen.be

Monique zal altijd verder blijven leven in de harten van:

Ivo Hereijgers

haar echtgenoot

Hans en Esther Hereijgers - Nicholls
Mathis
Amélie

Peter en Tineke Hereijgers - Neelen
Kayti
Dean

Tom en Sarah Hereijgers - Elemans
Elynne
Stijn

Mario Hereijgers en Sanne De Preter
Lily
Lou

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Haar broer, zus, schoonbroers en schoonzussen.
Neven en nichten.

De families Bové, Hereijgers, Kustermans, Van der Kloot.